



De Vredekerk: “Een teken van leven”
Pastorale brief nr. 14, 19 juni 2020



(Foto: Iman Heijboer)

Lieve mensen van de gemeente rondom de Vredekerk,

Twee mussen, het is een beeld dat we tegenkomen in de Schriftlezing voor a.s. zondag: Matteüs 10: 16 - 33. Jezus gebruikt deze beeldspraak om ons iets te vertellen over de kostbaarheid van ons leven in de ogen van God. Vaak zijn deze woorden verkeerd uitgelegd, en helaas is ook de vertaling van de Nieuwe Bijbel Vertaling opnieuw bron voor een dergelijke uitleg. Ook daar wordt immers weer een verbinding gesuggereerd tussen de wil van God en het “neervallen” van zelfs het gewoonst denkbare vogeltje, de mus. Alsof het neervallen van mensen, ons sterven, de wil van God is.

Dichter bij de bedoeling komen de woorden uit de Naardense Bijbel:

- 29 verkoopt men niet
twee musjes voor een stuiver? -
en niet één van hen
valt neer op de aarde
zonder uw Vader;
- 30 van u zijn zelfs alle haren op het hoofd
geteld;
- 31 weest dan niet bevreesd;
gij verschilt van vele mussen! -

Niemand valt... of God is er bij. Onze levens zijn waardevol, kostbaar voor hem. Deze woorden staan in het evangelie in een heftige context. Jezus zegt dat de leerlingen de wereld in worden gestuurd als “schapen onder wolven”. Er wordt melding gemaakt van hoe mensen elkaar verraden kunnen. Zelfs binnen hun eigen familie. Hoe het kan gebeuren dat zij hun ziel verspelen. En we lezen dat er voor mensen die bij Jezus horen te kiezen is. Zonder dat zij bij het maken van die keuze bang hoeven te zijn. Onbevreesd

voor mensen kunnen zij hun ziel bewaren. Doen wat Jezus heeft voorgedaan en dat in het volle licht brengen en het uitspreken ten gehore van de hele wereld, in het openbaar.

Wij lezen of horen deze woorden van Jezus in tijden van “black lives matter”- en “all lives matter”-demonstraties, terwijl ondertussen ook wereldwijd regeringsleiders, gezondheids- en verzekeringssystemen en burgers onderling de “twee-mussen-test” ondergaan. Want hoe kostbaar zijn onze levens?

De onderliggende toon in het evangelie is steeds dat Jezus ons zegt dat wij niet bang hoeven te zijn. Wij mogen leven in zijn voetsporen in het volle vertrouwen dat wij voor God kostbaar zijn en door hem gekend. Zelfs de haren op ons hoofd zijn geteld. Wij zijn “vogels in Gods hand”. Laat dat mensen wereldwijd de moed geven om hun ziel te bewaren en de goede keuzes te maken. Omdat menselijk leven telt.

Kinderkring

“Beste allemaal, wat sluit de kinderkring soms mooi aan bij wat we door de weeks tegenkomen. Een verhaal over de leerlingen die uitgezonden worden door Jezus kwam bij ons tegelijk met de vraag van school om mediator te worden. Moet je dat wel doen, past het wel bij je en vooral: kan je het wel? Het waren precies de vragen waar de apostelen ook tegenaan liepen. En net als zij mogen de kinderen er vertrouwen in hebben dat Jezus ze niet zomaar op weg stuurt! Volgende week gaan we verder over dit vertrouwen in jezelf en het op weg sturen door Jezus. Het verhaal en een aantal leuke knutsels staan ook deze keer weer op <https://www.kindopzondag.nl/digitaal/>. Groetjes, namens de leiding van de kinderkring, Maaïke Verduijn.”

Digitaal collecteren

Nu de kerkdiensten niet door kunnen gaan, kan er al die tijd in de kerk niet gecollecteerd worden. We bieden u daarom de mogelijkheid om toch uw gaven te geven d.m.v. een “digitale collecte”.

De betaling vindt plaats m.b.v. iDeal. De opbrengst is voor de helft bestemd voor de diaconie (b.v. voor een bloemetje voor mensen die deze periode erg eenzaam zijn), en voor de helft voor het kerkenwerk in het algemeen (zoals de wekelijkse pastoraatsbrief). Wij hopen op een goede opbrengst!

U kunt uw bijdrage overmaken via de volgende website:

<https://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=4193>

Als u de papieren versie van deze brief hebt ontvangen, kunt u de hiernaast staande QR-code inlezen in uw mobiele telefoon, of het bovenvermelde webadres overnemen in de adresbalk van uw browser.

Gedetailleerde instructies vindt u in de pastorale brief nr. 5 van 17 april jl., en op de [website](#) van de Vredekerk.

Daarnaast is het ook mogelijk om deel te nemen aan de digitale collecte door uw gift over te maken naar bankrekeningnummer NL56 RABO 0373 7047 39 t.n.v. PG Soesterberg, o.v.v. ‘Digitale collecte’.

(Dit is een nummer, dat ook voor de eindejaarscollecte wordt gebruikt en u kunt daarom bij het overboeken een waarschuwing krijgen, die u zonder problemen kunt negeren).



Over het streamen van de kerkdiensten

Helaas is er nog steeds geen definitieve datum bekend, waarop de apparatuur, benodigd voor het streamen van de kerkdiensten, zal worden geïnstalleerd. Het kan van de ene op de andere dag zover zijn, maar ook nog enkele weken duren. De gastvoorgangers voor 21 en 28 juni zijn om deze reden inmiddels afgezegd. En we zijn ondertussen natuurlijk druk doende om de organisatie eromheen te regelen. We hopen in de pastorale brief van volgende week meer details te kunnen geven en - daarop gebaseerd - de plannen voor de komende maanden.

Ondertussen sparen we verder om als gemeente het hiervoor benodigde bedrag van € 3.500 bij elkaar te brengen... Inmiddels hebben we € 1.885 aan giften mogen ontvangen. Een mooi bedrag, alle gevers hartelijk dank hiervoor!

We zijn er echter nog niet, en daarom bij deze nogmaals de oproep - aan wie dat nog niet gedaan heeft - om een steentje bij te dragen aan deze mooie doelstelling voor onze gemeente. Het zou geweldig zijn als we het hele bedrag van € 3.500 bij elkaar zouden kunnen krijgen!

Voor het overmaken van uw gift kunt u gebruik maken van bankrekeningnummer NL56 RABO 0373 7047 39 t.n.v. PG Soesterberg, **o.v.v. 'Online kerkdienst'**.

(Dit is een nummer, dat ook voor de eindejaarscollecte wordt gebruikt en u kunt daarom bij het overboeken een waarschuwing krijgen, die u zonder problemen kunt negeren).

“Vorbij de belijning”

Onder die noemer worden de komende tijd (23 en 30 juni en 7 juli) vanuit de PKN/PThU drie webinars gegeven over kerk-zijn in de huidige situatie. De eerste avond gaat het over preken in crisistijd, de tweede keer over de vormgeving van onze kerkelijke vieringen in de huidige context en de derde avond over de lessen die juist in deze omstandigheden geleerd kunnen worden uit de pioniersplekken. Ik hoop er veel van op te steken en heb me dan ook van harte aangemeld. In het vertrouwen dat het aan de gemeente als geheel ten goede zal komen.

Wekelijkse openstelling Vredekerk

Op woensdagochtend 17 juni jl. was de Vredekerk voor het eerst van 10.00 - 12.00 uur open voor wie een kaarsje wilde aansteken, gewoon eens even in de kerkzaal wilde zijn en luisteren naar muziek uit Taizé of - op afstand - de predikant wilde spreken. Een tiental mensen heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt, ook was er een verzoek gedaan om een kaarsje te ontsteken door iemand die zelf niet aanwezig kon zijn. Het was zeer betekenisvol, sommige mensen gingen even op hun “eigen” plekje zitten en anderen kozen voor een stoel bij de kaarsenboom.

Alles is in goede orde en volgens de geldende maatregelen verlopen. Het sanitair was afgesloten, we hielden afstand en er stond handreinigingsmiddel bij de ingang.

We gaan hier graag nog even mee door, zolang we het gevoel hebben dat het goed is deze mogelijkheid te bieden. Daarom is volgende week woensdag, 24 juni, de Vredekerk opnieuw open, zij het een half uurtje korter, dus van 10.00 - 11.30 uur. Als je klachten hebt, graag wachten tot een volgende keer, en anders: van harte welkom!

Pastoraat 1

Op dit moment zijn ons geen bijzonderheden bekend. Of ze kunnen (nog) niet worden vermeld.

Ons gevoel wordt - vermoed ik - goed verwoord in dit gebed om ontferming, van de hand van ds. Sophie Bloemert (en te vinden op de website van de PKN):

Lieve God, hier zijn we met alles wat ons bezighoudt: de zorgen van ons eigen bestaan en die van de wereld waarin wij leven. Want we worden het zo beu, corona blijft ons dagelijks leven bepalen, zelfs al wordt de speelruimte groter. Juist nu merken we hoe lastig samen leven eigenlijk is: we zijn onze onbevangenheid kwijt, draaien om elkaar heen. Hoe kunnen we elkaar zo tot naaste zijn? We ervaren moeite en ongemak: elkaar kunnen ontmoeten, maar nog steeds zonder liefdevol aanraken, wel naar de kerk mogen, maar zo anders en zonder zang. En we dragen de last van de voorbije maanden met ons: sommigen werkten zo intensief en zo veel; anderen moesten thuis zitten, werkloos, niets te verdienen. Wat wacht ons nog? Omwille van die dubbelheid, die zorg en angst, bidden wij: Heer, ontferm U.

Pastoraat 2

Van Greta Verweij ontvingen we het volgende bericht:

“Op 11 juni is na een langdurig ziekbed overleden mijn zus Nicoline Ouwendijk – van der Ende. Haar krachten en gedachten namen de laatste jaren zienderogen af. Mijn zus heeft enkele jaren in Soesterberg gewoond, samen met haar man Jan Ouwendijk, die in die periode vicaris was in Amersfoort. Ds. Ouwendijk heeft verschillende keren in zowel de Hoeksteen als de Vredekerk gepreekt. Mijn zus Nicoline laat mooie herinneringen achter en ze is nu op een plek waar ze weer naar hartenlust kan zingen.”

Wij condoleren Greta en haar familie met dit verlies, dat door de coronamaatregelen nog moeilijker werd voor zowel haar man als haar verdere liefsten en naasten. Wij bidden om de dragende kracht van Gods liefde.

Digitaal jeugdoverleg

Op woensdagavond 24 juni zal om 20.00 uur een digitaal jeugdoverleg gehouden worden. De deelnemers ontvangen daarvoor per mail een uitnodiging. We bespreken de afgelopen tijd, zonder “echte” samenkomsten, en proberen vooruit te kijken naar een nieuw seizoen waarin we hopen dat er weer meer mogelijk is voor kinderen en jongeren. Tegelijkertijd proberen we ook te bedenken hoe we ermee om zullen gaan als dat nog niet zo is, of als er in de loop van het seizoen weer maatregelen nodig blijken te zijn. Flexibiliteit zal wel een kernwoord worden, en dat is in het werken met kinderen en jongeren nooit ver weg.

Kleuterkerk

Op 28 juni a.s. wil de kleuterkerk in “anderhalve meter opzet” weer bij elkaar komen in de Caroluskerk, onder begeleiding van pastor Wies Sarot. Het zal vooral van de volwassenen vragen om de anderhalve meter afstand goed in acht te houden. Fijn dat er weer iets doorgang kan vinden en dat ook deze vorm van verbondenheid (oecumenisch, tussen de beide kerken, en tussen de verschillende generaties) weer gestalte kan krijgen.



(Foto: Iman Heijboer)

Als afsluiting een bede voor wie ons regeren, lied 994, de tekst is van Tom Naastepad:

*Voor hen die ons regeren,
de hoofden van het land,
bidden wij God de Here
om ootmoed en verstand,
dat zij bewaren hecht en recht
al de getuigenissen,
die ons zijn aangezegd.*

*De sterken, die bewaken
de wegen met hun woord:
dat zij ook zullen dragen
de zwakken in de poort,
want hoofd en lichaam zijn in pijn
en niemand wordt behouden,
als dié verlaten zijn!*

*Wij bidden ook om vrede,
de aftocht van geweld:
Heer, dat wij niet vergeten,
hoe Gij de namen telt,
bewaars het land voor overmoed
en voor het blinde razen,
de stemmen van het bloed.*

*O God, Gij moet regeren
tegen het onverstand:
wij dienen vele heren
tot schade van het land.
Gij zijt genade, uw bevel
doet leven en vergeven,
o God van Israël!*

In Christus verbonden groeten wij jullie, namens de kerkenraad,
ds. Renske Zandstra